

Michael bijeenkomst, dinsdag 29 september 2015

Uitnodiging van de BRUG – Groningen

dinsdag 8 september 2015



Beste lezer,

Zoals in een eerder bericht aangekondigd houden we op dinsdag 29 september weer een Michael bijeenkomst. De avond wordt gehouden in de Borghoeve, de prachtige verbouwde boerderij aan de verlengde Hereweg in Groningen.

Het vorig jaar was de avond gewijd aan het thema *'de nieuwe mysteriën'*. Deze keer willen we nader ingaan op de grondsteenspreuk. Die twee zijn natuurlijk ten nauwste met elkaar verbonden.

Wat ons de afgelopen tijd in de Brug vaak bezig heeft gehouden is het volgende. We zien wel dat de wereld antroposofie nodig heeft. De vorm waarin de antroposofie vanuit de vereniging echter vaak gepresenteerd is, is teveel vanuit het hoofd. Antroposofie is onmiskenbaar in een te intellectueel vaarwater gekomen dat wegvoert van de warmte van het hart. Hoe kunnen we nu avonden beleggen zonder dat we daar opnieuw in terecht komen?

Hartedenken

Het merkwaardige is dat het bij Michael juist om intelligentie gaat. Hij was immers de behoeder van de kosmische intelligentie. Maar gezegd moet worden dat het daarbij gaat om een intelligentie verbonden met het hart. Maar wat is dat dan precies die intelligentie van het hart, of het harte-denken? Kunnen we in onszelf ook ontdekken waar we alleen intellectueel met de antroposofie omgaan, en waar het echt *eigen* is geworden?

De volmaakte mens

Voor de zomer verscheen in een zesdelige tv serie van de VPRO een beeld van de mens getiteld: *'de volmaakte mens'*. Overduidelijk werd naar voren gebracht wat de mens is wanneer je haar alleen koud intellectueel beziet. De mens als machine, waar je aan kunt repareren en modelleren. Ziekte en sterven wil worden uitgebannen en ook aan de geboorte en het *'design'* van de mens kan worden gesleuteld. De mens kent *'geen eigen-ik'* en ook het denken is iets mechanisch en kan uiteindelijk door computers beter gedaan worden. Voor de vervanging van het geheugen kan Google ingezet worden en sociale processen en de betekenis van de liefde, hebben evolutionair gezien alleen nut voor het eigen belang, voor de overleving van de soort.

Juist deze thema's van leven, geboorte, sterven, het eigen-ik, denken en ontwaken, gemeenschapsvorming zijn kernbegrippen uit de grondsteenspreuk, de centrale spreuk waar ons ook een beeld gegeven is van *'de volmaakte mens'*. Maar nu gezien vanuit een geestelijk ontwikkelings proces.

We willen ons op deze Michaels-avond daarom scharen rondom thema's uit de grondsteenspreuk. Wat betekent het eigenlijk dat we ons eigen-ik ontwikkelen uit het Godes-ik, ons eigen-ik verbinden met het Wereld-ik, en dat ons eigen-ik tot een vrij willen kan komen? Dat we van daaruit werkelijk kunnen leven, voelen, denken en in vrijheid tot een gezamenlijke handelen kunnen komen?

We willen jullie uitnodigen deze avond met ons bij te wonen en bij te dragen aan het gesprek hierover. Het zou fijn zijn wanneer we kunnen spreken vanuit de eigenheid, dat zou ook kunnen in de vorm van een gedicht, een lied of een andere korte bijdrage. We zoeken een lichte stemming op de avond maar gelijk is het ook een serieus streven. Dat wat er op deze avond klinkt dragen wij op aan Michaël.

Namens de BRUG,
en met vriendelijke groet,

Carella van den Berg, Marian Osse, Wil Jurna, Trijn Timmerman, Gerrit Korteweg en Ivar Römer

Programma

19.00	Inloop vanaf 19.00 uur
19.30	Welkom + opening met de grondsteenspreuk
19.40	Inleiding door Ivar
19.50	Gesprek over het leven in de wereld: het eigen Ik in het Godes-Ik
20.15	Gesprek over het verbinden met de wereld: het eigen Ik met het wereld-Ik
20.40	Pauze
21.00	Gesprek over het wakker worden in de wereld: 'het eigen Ik komt tot een vrij willen'
21.20	Gesprek over het 4 ^e deel: Van ik naar wij. Het goede doen.
21.40	Gezamenlijk spreken van het laatste deel van de grondsteenspreuk.

(NB tussen de gesprekken vinden o.l.v Ivar gezamenlijke spreek oefeningen plaats vanuit de ritmen van de grondsteenspreuk)

Info en aanmelding

Entree:	Vrijwillige donatie
Aanmelding:	Graag vooraf i.v.m. de benodigde koffie, thee en stoelen. Meld ook graag wanneer u iets inhoudelijks wilt bijdragen op de avond
Opgave bij:	Carella van den Berg: lochnaar@gmail.com 06 - 23 58 36 62 of Ivar Römer: 06 - 53 34 02 35

Locatie:

Stadsboerderij de Borghoeve, verlengde Hereweg 187, Groningen (zie ook: deborghoeve.nl/gynko)

Route bus en fiets

Uitstappen halte verlengde Hereweg 187, halte Quinteslaan. Loop het onverharde pad in, waarbij staat nrs. 185/187. Loop door tot je helemaal langs de boerderij gelopen bent dan zie je een houten toegangspoort met ginkyo er op. Deze leidt via de trap naar de ingang van de bovenverdieping.

Met de auto:

Verlengde Hereweg afrijden tot kruising Esserweg/Vestdijklaan. Vestdijklaan inslaan. Eerste weg rechts, Elsschotlaan, derde weg rechts, Felix Timmermanslaan, daar is het meteen aan de rechterkant. (Parkeren in de wijk). Even zoeken aan de zij/achterkant van de boerderij aan de "eigen weg" gelegen, naar de houten toegangspoort met Ginkyo er op: neem vandaar de trap.