



Beste leden en belangstellenden van de antroposofie in het Noorden!

Maandag 29 september is het Michaëlsdag. Michael is de leidende geest van onze tijd. Dat kennen we allemaal uit de antroposofie.

Een klein groepje mensen die zich de Brug noemt, heeft zich het afgelopen halfjaar bezig gehouden met de vraag: Wat is eigenlijk het fundament van de antroposofie?

We kennen het gedachtegoed in het verzameld werk van Rudolf Steiner; en de antroposofie, zoals die ons in de vorm van de verschillende instituten en werkplaatsen in de wereld tegemoet treden. We kennen een antroposofische scholingsweg, een vereniging, klasse-uren en veel meer. Daarnaast zijn er allerlei mensen die vanuit de antroposofie werken of zich er verbonden mee voelen.

De vraag naar het fundament van de antroposofie kent meerdere antwoorden.

Je zou haar kunnen beantwoorden met: 'de filosofie der Vrijheid!', waar gewezen wordt op een zelfstandig oorspronkelijk waarnemen en denken, en een handelen vanuit morele intuïties. Een ander antwoord is te vinden in het boek: 'De weg naar hoger inzicht', waar Steiner aangeeft hoe je door een consequente scholing zelf ervaringen op hogere gebieden kunt ontwikkelen en kunt leren leven vanuit een geestelijke realiteit. Ook de realiteit van het Christuswezen en de inzichten over karma en reïncarnatie kunnen we als basaal en vernieuwend vanuit de antroposofie beleven.

Weer een ander antwoord is: 'de bovenzinnelijke Michaëlschool'. Voordat we op aarde kwamen hebben we in de geestelijke wereld onder leiding van Michael een school doorlopen, waarin hij ons in grote beelden de bovenzinnelijke antroposofie leerde. Een samenvatting van de oude mysteriewijsheid en een vooruitblik naar wat er nu op aarde moet gebeuren. Dat leeft diep in onze zielen en verborgen in onze wil. Het dient zich aan. Hoe geven we dat vorm?

Nog weer een ander fundament is: 'de grondsteen', met haar vertolker 'de grondsteenspreuk'. Op de kerstconferentie in 1923 vormde Rudolf Steiner deze geestelijke grondsteen op de aarde. Ze is bedoeld om te leven in onze harten en van daaruit tot een nieuwe gezindheid te komen in het samenleven en samen werken in de wereld. Hoe kunnen we komen tot een uitbouw van deze grondsteen, tot een helende werkzaamheid in de wereld?

Tijdens de kerstconferentie in 1923 werden de nieuwe mysteriën gegrondvest op een vraag van de Nederlandse arts Ita Wegman. Er werd een begin mee gemaakt. Het is een genezende impuls voor de wereld. Wat houdt dat nu in? Welke beelden hebben we hierover? Hoe kunnen we begrijpen wat deze mysteriën zijn? Hoe kunnen we er vanuit leven en werken? Dat zijn vragen die we op deze bijeenkomst maandag 29 september met elkaar willen bespreken.

We willen jullie van harte uitnodigen op deze avond, en deze zoektocht met ons mee te gaan. Eén ding is zeker: de nieuwe mysteriën, wat ze ook zijn, kunnen alleen in gemeenschappelijkheid verder ontwikkeld worden. We zoeken daarbij welke vormen in het Noorden en in de geest van de huidige tijd het meest passend zijn.

Voor deze avond is ook de groep uit Friesland uitgenodigd die zich richt op de viering van honderd jaar 'Weihnachtstagung' in 2023. Dit initiatief dat 'de grondsteen in ons hart' wordt genoemd, is gestart met kerstmis 2013. Op tussentijdse bijeenkomsten, zoals met Pinksteren en Michael, wordt nu toegewerkt naar een grondsteenbijeenkomst op 27 en 28 december 2014 in Leeuwarden, waarover later meer.

Namens de BRUG,

Carella van den Berg, Marian Osse, Wil Jurna, Trijn Timmerman, Ivar Römer

Op zoek naar de nieuwe mysteriën maandagavond 29 september

Programma

19.00	Ontvangst en Koffie
19.30	Aanvang met meditatie en grondsteenspreuk door Carella
20.00	Inleiding door Ivar over de zoektocht naar de nieuwe mysteriën
20.30	Pauze
20.50	Opmaat met Marian.
21.00	In gesprek over de nieuwe mysteriën
21.40	Afsluiting met het 6 ^e ritme van de grondsteen

Adres: Verlengde Hereweg 187, Groningen

De bus fiets en loop route is als volgt:

Uitstappen halte verlengde Hereweg 187, halte Quinteslaan.

Loop het onverharde pad in, waarbij staat nummers 185/187 Loop door tot je helemaal langs de boerderij gelopen bent. Dan zie je een groen poortje dat leidt naar een aluminium trap. Dat is de ingang van de bovenverdieping, onze ruimte voor die avond.

Met de auto:

Verlengde Hereweg afrijden tot kruising Esserweg/Vestdijklaan.

Vestdijklaan inslaan

Eerste weg rechts, Elsschotlaan

Derde weg rechts, Felix Timmermanslaan, daar is het meteen aan de rechterkant. (parkeren in de wijk)

Even zoeken aan de achterkant van de boerderij naar de aluminium trap en die geeft de toegang tot de ruimte.

Entree:

Vrijwillige donatie om bij te dragen aan de kosten van de avond.

Info en aanmelding:

Graag vooraf i.v.m. de benodigde koffie, thee, stoelen:

- Carella van den Berg: lochnaar@gmail.com 06 – 23 58 36 62 of
- Ivar Römer: 06 – 53 34 02 35

Zie voor meer info over de locatie, de website van een van de gebruikers van de ruimte:

<http://intacto.info/verlengde-hereweg-187.html> en

www.antroposofieingroningen.nl